

KARS, Herman
Netherlands Documentation Project
Dutch
RG-50.570*0020

Herman Kars was getrouwd met een joodse vrouw en vertelt over de arrestatie van zijn schoonfamilie die ondergedoken waren. Hij vertelt dat ze de mogelijkheid hadden om te ontsnappen uit de Hollandse Schouwburg, maar dit niet durfden. Na hun deportatie naar respectievelijk Westerbork en Vught is er nog enige correspondentie geweest die Herman Kars voor leest. Hij vertelt verder over arrestaties die hij gezien heeft en over de onderduikers aan wie hij en zijn vrouw onderdak boden.

File 1

[01:] 00:00:03 – [01:] 09:39:18
00:00 – 09:59

Herman Kars vertelt dat hij op 31 oktober 1915 geboren is in Kerkrade en in Amsterdam woonde; vertelt dat zijn familie katholiek was maar er verder niks aan deed; vertelt dat hij de oudste van vier zonen was en naar een openbare school ging en vervolgens de MULO niet afmaakte; beschrijft hoe hij begint met werken bij de spoorwegen; vertelt dat hij in de crisis zijn baan verloor; beschrijft de werkloosheid in Nederland.

[01:] 09:39:19 – [01:] 19:17:17
10:00 – 20:01

Herman Kars geeft aan dat zijn ouders rood stemden maar verder niet politiek betrokken waren; vertelt over zijn lidmaatschap aan de jeugdbeweging HJC; beschrijft de reacties op de invallen van Duitsland in verschillende Europese landen; vertelt dat hij in mei 1940 in dienst moest en beschrijft hoe hij op een EHBO wijkpost terecht kwam; vertelt over een voorval waarbij een bom in Amsterdam was gevallen; vertelt dat hij snel besloot om te trouwen met zijn joodse vriendin; beschrijft het begin van de anti-joodse maatregelen in 1941; legt uit waarom zijn vrouw de ster niet droeg; vertelt dat ze in juni 1940 trouwden en gingen wonen in Amsterdam West; geeft aan sinds 1943 op Bos en Lommerweg gewoond te hebben, waar hij nu nog steeds woont.

[01:] 19:17:18 – [01:] 28:52:15
20:02 – 30:00

Herman Kars vertelt dat ze sinds 1942 een vriend van zijn vrouw als onderduiker in huis hielden; geeft aan dat er later zelfs vier mensen die bij hun onderdoken zaten; vertelt getuige te zijn geweest van een arrestatie in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid; beschrijft hoe een oude man werd gearresteerd door een Nederlandse man in 1943; vertelt hoe in 1943 de familie van zijn vrouw werd opgeroepen voor transport; beschrijft de onderduik van zijn schoonouders; vertelt

dat de politie een leeg huis vond; beschrijft de arrestatie van zijn schoonmoeder die op bezoek was de vrouw van Kars; beschrijft de gang naar zijn schoonvader toe om hem dit nieuws te vertellen; vertelt hoe hij zijn schoonvader toen naar de Hollandse Schouwburg heeft toegebracht aangezien deze zijn vrouw niet alleen wilde laten.

[01:] 28:52:16 – [01:] 38:28:07
30:01 – 39:59

Herman Kars beschrijft het gevoel dat hij had toen hij zijn schoonvader naar de Hollandse Schouwburg toe bracht; geeft de geruchten weer die er waren over wat er met de joden zou gebeuren; geeft aan een slecht voorgevoel te hebben gehad; beschrijft hoe het eruit zag bij de Hollandse Schouwburg toen hij afscheid van zijn schoonvader nam; beschrijft vervolgens hoe hij 's avonds is teruggegaan naar de tuin van de Hollandse Schouwburg om zijn schoonouders te bevrijden; geeft aan dat ze het niet aandurfd en om door het hek via een tuin te ontsnappen; vertelt hoe twee joodse mannen wel op die manier ontsnapten; geeft aan hoe hij op dat moment teleurgesteld was in zijn vrouw.

[01:] 38:28:08 – [01:] 48:07:08
40:00 – 50:03

Herman Kars beschrijft het contact met zijn schoonfamilie toen deze in kamp Westerbork zaten; vertelt dat ze pakketten met eten en goederen toestuurden; geeft aan dat zijn schoonzusje in kamp Vught nooit iets van hun post ontving en hier verontwaardigd over was; legt uit hoe het kon gebeuren dat zijn schoonzusje bij haar ouderlijk huis door twee Amsterdamse agenten werd opgepakt; vertelt over het verloop van de arrestaties waar hij getuigen van was; geeft aan dat zijn schoonzusje nog voor Philips heeft gewerkt; pakt een ansichtkaart en vertelt dat dit het laatste bericht van zijn schoonzusje was onderweg naar Polen; vertelt hoe de kaart is gevonden door een Duitse vrouw en bij hen terecht kwam; beschrijft hoe hij pakketjes naar de Joodse Raad bracht voor verzending; laat een persoonskaart zien van zijn vrouw met een J erop.

[01:] 48:07:09 – [01:] 57:43:04
50:04 – 01:00:02

Herman Kars leest diverse briefjes voor die zijn schoonzus aan haar verloofde **Eddy** stuurde; uit de brieven van de zuster is het duidelijk dat de meeste pakketten nooit aankwamen, ze schrijft bitter; vertelt dat ze niks meer van haar hebben gehoord; ze werd vergast in Auschwitz; laat geëmotioneerd het 'dodenboek' zien en leest haar naam eruit voor '**de Leeuw**' **Reintje de Leeuw** geboren 19-06-1917 overleden 31-1-1944; beschrijft nog eens hoe rustig de arrestaties door Nederlandse politieagenten verliepen; vertelt over de reacties die hij ontving nadat hij in het begin van de oorlog met een joodse vrouw was getrouwd.

[01:] 57:43:05 – [02:] 05:24:18
01:00:03 – 01:08:04

Herman Kars beschrijft het verschil tussen rijke en arme Duitse joden al in de jaren dertig naar Nederland waren gekomen; vertelt over het laatste contact met zijn schoonvader; geeft aan dat ze

op 20 juli op transport zijn gesteld naar Westerbork; vervolgt zijn getuigenis met te vertellen dat zijn schoonvader en schoonmoeder vlak na aankomst in Sobibor op 2-7-1943 om het leven zijn gebracht; legt uit hoe het er bij de Joodse Raad aan toe ging wanneer hij daar een pakketje heen bracht; beschrijft een sarcastische brief die hij van zijn schoonzusje had ontvangen; vertelt dat niet alle gemengde huwelijken gespaard bleven; vertelt dat niemand van zijn schoonfamilie is teruggekomen; beschrijft hoe het ging met de joodse onderduikers bij hem in huis; geeft aan na de oorlog gescheiden te zijn van zijn toenmalige vrouw.

File 2

[03:] 00:43:06 – [03:] 09:18:17
00:43 – 09:51

Herman Kars leest een brief voor die zijn schoonouders vanuit kamp Westerbork stuurden met hierin het verzoek om spullen en kleding toe te sturen; geeft uitleg aan de stempel die op de brief staat en hoe de Joodse Raad de post organiseerde; legt uit dat alle spullen van zijn schoonouders door verhuisfirma Puls zijn weggehaald; leest nog een brief van zijn schoonvader H. de Leeuw voor met een boodschappenlijstje; legt uit dat de brieven in Westerbork werden getypt; leest de sarcastische brief voor die hij ontving van zijn schoonzusje; tot slot leest hij [*geëmotioneerd*] de afscheidstekst op de ansichtkaart voor, die **Reintje** in de trein naar Polen heeft geschreven.