

RAAIJ, Frida de
Netherlands Documentation Project
Dutch
RG-50.570*0031

Frida de Raaij vult het interview met Anna Kool aan en beschrijft hoe vreselijk de onderduikperiode was in Haarlem aangezien het gezin De Raaij gehanteerd werd door de onderduikgevers. Ze vertelt eveneens over de periode die ze door maakte na het verraad, waardoor zij haar hele familie verloor en zelf onder meer Auschwitz overleefde.

File 1 of 1

[01:] 00:07:11 – [01:] 09:31:17
00:15 – 10:03

Frida de Raaij vult met dit interview het interview gehouden met Anna Kool aan; geeft aan op 29 mei 1922 in Haarlem geboren te zijn; vertelt dat zij de zus was van Bob de Raaij die tijdens de oorlog verkering had met Anna Kool; vertelt dat ze sinds de oorlog, die ze als enige van het gezin De Raaij, overleefde, samen woont met Anna; gaat met het verhaal verder op het moment dat ze ondergedoken was bij het echtpaar Wantjers; beschrijft het plotselinge gevaar bij dit echtpaar waardoor ze bij het onderduikadres van vader en broer terecht kwam; benadrukt dat het de familie Stam alleen maar om geld te doen was; geeft aan dat het gezin De Raaij niet weg kon; vertelt over de inval van de SD na het 'verraad' van de familie Stam; vertelt over de gevangenis en geeft aan naar de Euterpestraat te zijn gebracht.

[01:] 09:31:18 – [01:] 19:08:08
10:04 – 20:04

Frida de Raaij spreekt lovend over de hulp van een aantal kennissen, waaronder de familie Nellisen die hun spullen bewaarde; beschrijft de sfeer tussen het echtpaar Stam en de familie De Raaij gedurende de onderduikperiode; vertelt over het afscheid van haar broer en ouders in Westbork die als strafgeval werden doorgestuurd; vertelt over het lot van haar vader en broer in Molowitz; vertelt over het weerzien met haar kaalgeschoren en zieke moeder in Westerbork; legt uit dat zij vanwege werk voor het Philipscommando in Vught niet direct naar Auschwitz werd doorgestuurd naar het oosten maar pas twee maanden later; vertelt over Auschwitz en nog circa acht kampen waar ze terecht kwam; vertelt over de **[doden]** marsen die ze moeilijk kon lopen vanwege te grote schoenen; vertelt over de bevrijding in Hamburg; geeft aan hoe verschrikkelijk het was om haar moeder zo afgetakeld te zien.

[01:] 19:08:09 – [01:] 24:43:07
20:05 – 25:57

Frida de Raaij zegt niet bij het proces geweest te zijn tegen het echtpaar Stam; heeft meneer Stam nog weleens zien rijden in een auto; geeft aan blij te zijn toen ze overleden waren; benadrukt nogmaals hoe verschrikkelijk de gehele onderduikperiode was; vertelt dat de komst van Anna Kool, toen Anneke Dieperink, een lichtpuntje voor het gehele gezin De Raaij was; vertelt dat als de naaister van Stam er was het echtpaar zich plotseling erg lief

voordeed; vertelt over de briefwisseling tussen beide geliefden, Anna en Bob; geeft aan na de oorlog nauw bij Anna's leven bleef betrokken, ook toen deze later trouwde en kinderen kreeg.